

Arkitekten har ordet

Husen som växer ur berget

Peter Schalin från Kub arkitekter är ansvarig arkitekt för Slottsberget 3. Här delar han med sig av sina tankar och visioner för kvarteret.

Kan du berätta lite om hur er vision för området såg ut?

- Vi ville skapa en småskalig bebyggelse där man tar vara på naturens unika förutsättningar. En bebyggelse som "växer upp ur berget" i en färgskala som hämtar sin inspiration från omgivande natur. Vi fullföljer idén om att gatan följer en nivåkurva och slingrar sig fram längs bergets formation och varje husrad ligger på en gemensam markhöjd. Det innebär att gator och hus blir en beskrivning av bergets form. Man spränger så lite som möjligt och bevarar naturmarken nära inpå husen. Karaktären är en småskalig bebyggelse på ömse sidor om en tät gårdsgata. Entréer är orienterade mot gatan och ger upplevelsen av husfasader avbrutna av flikar av naturmark med utblickar i skogen.

Med utsikt mot solen

Husens stora balkonger placeras med utsikt mot solen och naturen. Peter Schalin berättar mer om tankarna kring huskropparnas utformning.

- På den östra sidan av gatan finns förrådsbyggnader som skiljer av balkonger och terrasser från gatulivet och där bildas en fredad förgårdsmark innan du når husens entréer. Klippa häckar hjälper till att skilja av uteplatsen från gatan, men utblickar och viss "öppenhet" bevaras. Det är i första hand bebyggelsen (bostads- och förrådshusen) som definierar uterummen. Trafiken rör sig på de gåendes villkor med gatan som sammanbinder husen och avslutas med en vänd- och lekplats.

Insidan är lika viktig som utsidan

En trivsamt utsida är lika viktig som en behaglig insida och i Slottsberget 3 har inget lämnats åt slumpen.

- Vi har skapat ett öppet samband mellan kök, vardagsrum och en generös balkong har varit viktigt när vi har format bostädernas insida. Skjutpartier och glaspartier öppnar upp till balkongen, solen och naturen. Förråd (cykel- och barnvagns) finns tillgängligt i nedersta planet alternativt i friliggande mindre byggnader längs gatan. Vi har lagt stor vikt vid fönstersättningen med fönster i olika storlekar och på olika höjder, för att ta vara på dagsljusets växlingar. Ekparkett är genomgående på golven. Den ljusa insidan från bostädernas tak och väggar följer med ut på balkongernas tak och väggar och förstärker idén om att husen öppnar sig mot solen och naturen.

Vem tror du trivs på Slottsberget?

- Jag tror att småskaligheten, tillgängligheten, det naturnära och att Frölunda centrum med handel, service, skolor, sjukvård och kommunikationer finns runt hörnet, tilltalar både seniorer och barnfamiljer. Jag tror att många är intresserade av just de kvalitéer som Slottsberget kan erbjuda.

Hållbart och grönt boende

Kan du berätta lite om hållbarhetstänket i husen?

- Riksbyggenbostaden har en väl utarbetad miljöfilosofi och i arbetet med Slottsberget har målet varit att nå certifieringen Miljöbyggnad Silver*. För att nå detta har man i arbetet med området bland annat fått ta till lösningar med högpresterande isolering, minimera köldbryggor och andra åtgärder för att få ner energianvändningen.

Om du får sia in i framtiden. Hur hoppas du att Brf Slottsberget upplevs om tio år?

- Jag hoppas att det ska upplevas på ungefär samma sätt om 10 år som när det är nybyggt, d.v.s. att de arkitektoniska kvalitéerna är baskvalitéer av mera tidlös karaktär, som småskalighet, naturnärhet, överblickbarhet, öppenhet mellan kök vardagsrum och stor balkong osv.

*Miljömärkning är en verifiering som innebär att alla ritningar, beräkningar och miljörutiner granskats av Sweden Green Building Council. Miljöklassen Silver innebär att byggnaden överträffar lagar och myndighetskrav för de miljöaspekter som bedöms. Byggnaderna är även ritade för att ha en låg energianvändning, ett gott inomhusklimat, låg risk för höga radonhalter, låg risk för fuktskador och låg risk för trafikföroreningar i inomhusluften samt att de byggvaror som använts granskas med hänsyn till dess innehåll. "Husen växer ur berget"

"För oss har det varit en mycket inspirerande utmaning att placera in den småskaliga bebyggelsen på de Bohusliknande berghällarna, bland skogsdungar och ljung. Idén är att varje gata följer en nivåkurva och slingrar sig fram längs bergets formation och varje husrad ligger på en gemensam markhöjd. Det innebär att gator och hus blir en beskrivning av bergets form. Man får en känsla av att husen "växer" upp ur berget och naturmarken bevaras nära inpå husen. Längs gatorna finns ytor mellan husen som ger fina utblickar ut i naturen."

- Peter Schalin, KUB arkitekter